

ÄR VI GOLFARE TRÅKIGARE ÄN ANDRA?

Vi sitter på en fest bland människor vi inte känner så väl - eller inte alls.

Konversationen är trög så här innan fördrinken hunnit verka!

"Vad faen skall jag hitta på att säga till bordsdamen, något spirituellt och roligt för att lätta upp stämningen"!

"Var bor ni då"? (det var ju otroligt spirituellt och roligt sagt, får jag nu svaret Borlänge och sedan tystnad så bli det här en svår kväll)

"Jaså Vagnhärad, i villa då eller"?

"Jaha. Vad gör du och din man på er fritid i Vagnhärad då"?

Hmm, jaså trädgården tar all er tid när ni inte tittar på fotboll på sommaren eller hockey på vintern. "Bissarna" är laget hela dan, kul"!

Vad vi gör? Ja vi spelar ganska mycket golf så länge som vi kan på hösten och sedan försöker vi komma söderut någon gång under vinte

"Jaså, du avskyr golf och tycker att golfare är inskränkta och bara kan prata om golf". (ja det underlättade ju konversationen en hel del). Vart tog f.ö. vanlig svensk hövlighet vägen?

Är vi sådana - vi golfare? Kan vi bara prata om golf och varför är det inte alls ovanligt att någon i sällskapet säger: "Sluta snacka golf!" "Djävla moderatbandy!" "Omodernt lantbruk, va" och alltid är det någon som flabbar åt lustigkurren.

Där fick han den luft han behövde och den följande timmen ägnas åt ingående analyser av allsvenskans alla fotbollslag, spelare, tränare, spelsystem, vem som spelat var, rätt eller fel spelare som startade senaste och näst senaste och tredje senaste matchen. Dåliga domare, bra domare, urkassa linjemän – och bordsdamen håller med/säger emot.

Ingen djävel säger: "Sluta snacka fotboll"!

Någon timme senare övergår man till samma resonemang men nu är det hockeyn som står överst på agendan. Bordsdamen nickar förnumstigt åt någon hemsnickrad teori och menar att Bissarna minsann gjorde fel som värvade han och han och han och inte han.

Fortfarande är det ingen som säger: "Sluta snacka hockey"!

Varför är det så??

Jag begriper att både fotbollen och hockeyn har större publik och det är lättare att säga någon stackars spelare som spelade bollen rakt i gapet på en motspelare än att förstå varför Sven slicade ut sin boll i skogen. För att förstå Svens tokslice måste man själv spela golf och någon, förutom Sven och hans luttrade fru Svea, måste också ha sett slicen ifråga. Det är det nu inte många som gjort, vilket Sven för övrigt är innerligt tacksam för, men det kan bli ytterligt tråkigt på en fest när bara vissa intressen kan luftas.

Nä vi måste bli mycket bättre på att inte bara tala om vårt eget stora intresse – vi golfare.

Lille gubben