

Varför så negativ?

Vi är allt lite konstiga, många av oss, vi människor. När vi vill uttrycka vår glädje i att något var riktigt, riktigt bra så säger vi ofta: "Det var inte alls så illa det där."

Vadå inte alls så illa?

Det var ju bra, varför inte säga det?

Eller när någon har presenterat en ny maträtt där hemma. "Den var inte så dum den här rätten"

Vadå inte så dum, korkad, eller helt vanligt dum i huvudet?

Det var gott helt enkelt!

"Den putten var inte långt ifrån" I verkligheten var den väldigt nära, alltså en bra putt!

Eller som en mig närstående person - mycket närstående faktiskt – säger: "Den var inte så skrynklig den där driven". Den mig väldigt närstående förväntar sig alltså att hans spelkamrat skall slå ett riktigt skitslag och överraskar både sig själv och kompisen med att slå ett rakt och långt utslag. Såvida han (den närstående) inte menar att själva klubbhuvudet, eller skaffet, inte var alldeles rakt – men det tror jag ju inte.

De flesta – ja många då – en del – några stycken golfspelare då (om det nu skall vara så noga) ägnar en god stund efter en runda att dissa sitt eget spel. "Du skulle sett vilket andraslag jag hade på tolv, ett riktigt skitslag" Jaha, det borde innebära att förstaslaget var bra – eller. Men fokuset ligger på skitslaget - så konstigt, eftersom vi alla har hört talas om att positiv fokusering är bra. Ändå väljer vi den negativa – skumt. Vi borde nog gå en positivitetskurs hela bunten.

Och så har vi ju Sigges axiom efter ett bra slag: "å sen då?"

Djävla Sigge! (älskar dig!)

Föreställ dig att du har ett helt ok läge på fairway och du har 80 m kvar till green. Ett egentligen lätt slag där du har en hel del olika möjligheter att få in bolluslingen på green. Naturligtvis duffar eller toppar du slaget och det bra läget förbyts i ännu en svårighet.

"Ja – jag visste det!"

Stod jag alltså och såg mig själv slå ett uselt slag och bekräftade mig själv genom att göra exakt så? Lite korkade är vi nog lite till mans! Eller?

Dock – golf är ett underbart spel som vi tillsammans med andra masochister spelar så ofta vi kan och orkar.

Då hustrun och jag spelade en klubb i Skåne förra året möttes vi vid entrén till shopen av skylten:

"SKITRUNDA?" "Kom in så får du en kram!"

Den var så oväntat rak, positiv och icke omskrivande så den tog jag omedelbart till mitt hjärta.

Jag skall försöka använda den så ofta jag törs i sommar!