

NU BÖRJAR TJATET IGEN

Nu i början av ett nytt spelår dyker hetsen och brådskan upp igen. Jag har skrivit om detta fenomen förut (se "Långsamt spel") och det är bara att stålsätta sig för nästa nummer av Svensk Golf som säkert som amen i kyrkan kommer att innehålla minst en artikel i ämnet: "Så får vi ett snabbare spel på banan"

Men varför skall vi alltid ha så djävla brått?

Jag förstår det inte!

Vi trivs ju alla med vårt golfspelande eftersom vi faktiskt fortfarande håller på. Vi har alla våra motgångar och förtretligheter i vårt golfande – men upp ger vi inte! Tvärtom är det ju så att vi trivs med att gå ut och spela i mer eller mindre lösliga konstellationer. Gubbagolfen på tisdagarna är ju ett måste för ungefär hundra åldrande gubbar, Old ladies på måndagarna samlar 30 – 40 damer varje vecka och damgolfen på tisdagarna nästan lika många. Dessutom alla tourer och därtill dom där fyra gubbarna/gummorna som ses en eller två gånger i veckan – samma tid, samma dag, för att spela nio eller arton hål.

Gör alla dessa människor detta för att ha trevligt tillsammans och umgås?

Ja tänk - jag är helt säker på att det är så!

Inte f-n är det i alla fall för att jäkta sig igenom en runda! Åtskilliga är de exempel på golfspelande pensionärer som stolt deklarerar att de minsann spelade på si och så kort tid häromdagen. Som om det vore något att stoltsera med! Hur trevlig samvaro hade dom i den bollen när dom hastade iväg från tee – en och en. Hann någon av dom med att berätta om sina krämpor eller grannens senaste fadäs? Hörde dom lärkan slå i skyn sin drill? Såg dom björkens nya fantastiska "musöron" - eller att sälgen nyss slagit ut?

Tro nu inte att jag förordar långsamt spel! Absolut och definitivt inte!

Det är en gigantisk skillnad i att spela i ett lagom tempo och att vara långsam!

Det långsamma spelet innehåller bl.a. otaliga provsvingar både på tee och green. Där finns också att inte vara klar för spel när det är min tur att slå; "jaså skall jag ta på handsken också – hmm vilken klubba skall jag välja nu då?" Så skall vi absolut inte ha det! Det är hemskt irriterande när man råkar ut för det.

I det lagoma spelet är alla klara att slå när det är min tur och så går vi, tillsammans, i ett lugnt tempo - det räcker! Vi håller ryggen på framförvarande boll och vi hinner då också kolla av om kompisen mår bättre än sist och om hans fruga också mår bra och vi klarar 18 hål på sisådär lite drygt 4 timmar.

Varför skall vi in under 4 timmar? Vari ligger egenvärdet med det?

Jag blir svaret skyldig på den frågan.

Men jag är innerligt trött på detta jäktande då jag utövar min hobby. Jäktade gjorde jag ständigt i min yrkesutövning, i drygt 40 år - det räcker.

Nu vill jag njuta av friheten att själv förfoga över min tid utan att bli tjatad på om snabbare och snabbare spel!

Lille gubben