

## Män i Lycra

Det är modernt och "inne" och då måste ju alla följa trenden . . . Jag vill från början deklarerera att jag tycker män i kropps nära material är djävligt fult!

Lycra är så vitt jag förstår ett enormt tånjbart material. Vad som hopknölat ryms i en normal näve kan innesluta en 120 kilos bjässe – men borde definitivt inte göra det. Alla som tränar på gym bör klä ut sig i detta för att få ut full effekt av sitt tränande. Alla som cyklar likaså. För att inte tala om alla joggare.

Jag hade för någon tid sedan förvirrat mig in på ett gym. In i omklädningsrummet kommer en äldre herre, säkert trevlig och bra på alla sätt, men han hade inte pallat trycket! Han hade varit i sportaffären! Han hade köpt en sådan här kropps nära produkt som "alla" andra på gymmet också har. "Tja vilken storlek skall jag ha?" "Medium brukar passa bäst, det tar jag!" Nu är det ju så med äldre herrar att magomfånget har en stark tendens att öka, i en del fall ganska drastiskt - så även på denne gentleman. Ännu en liten egenhet som drabbar oss män är att den lilla fasta, spänstiga stjärten vi alla haft under så lång tid att den blivit en del av oss, numera skrumpnat ihop till nästan obefintlighet - så även på denne gentleman. Nu står han där i all sin prydnad! Redo för strid i svart Lycra, insjunken bröstorg, utstående mage, tom påse där bak och med neongula inlägg och röd, självlysande, underdel försedd. Huga . . . .

Man måste beundra materialets förmåga att töja sig för över magtrakten stramar det å det väldigaste, tur att den inte är knappförsedd – allmänheten varnas – skjutvarning i en sektor rakt fram från bäraren av denna dräkt. Över aktern däremot, där den lilla spänstiga stjärten brukade finnas hänger nu en ömkligt fladdrande påse. Där blir det material över som hade gjort bättre tjänst på ett annat ställe - lite högre upp på motsatt sida. Även Lycra har sina begränsningar! Kort konstaterande att detta är ingen vacker syn! Den äldre, alldeles eminente, herrn är troligen singel eller så har han inte provat produkten hemma så hustrun har sett ekipaget.

"Gustav du visar dig inte bland folk klädd så där!!!" (Jag kan förstå och höra henne.)

"Jamen den var dyr och alla har en sån här"

"Det struntar jag i – du lämna genast tillbaka den!!!"

"Jamen . . ."

"Du hör vad jag säger!!!" (Det var inte den gubben jag mötte på gymmet!)

Cyklisten bär sin Lycra för att få mindre vindmotstånd och det kan jag förstå, jag som alltid har motvind när jag cyklar. Men även bland cyklister finns något äldre brukare som har, så att säga, inbyggd spolform, fast inlägget för att skydda själva underredets nötning mot cykelsadeln fyller ju, i alla fall delvis, ut tomrummet efter stjärten förstås.

Varför joggare, unga som gamla, klär ut sig i dessa dräkter har jag ingen aning om. Själv har jag inte löpt på många år. Kanske är det för att synas i trafiken – och då är det ju i alla fall någon vits med plagget.

I reklamen görs det gällande att dessa plagg förbättrar blodcirkulation och musklers välbefinnande. Sant eller inte, vad vet jag.

Dock vet jag att jag fasar för den dag då någon tillverkare får för sig att golfare är nästa målgrupp!

Då kommer i alla fall jag att agitera för återinförande av klädkod på Kalmar GK!